

Als je denkt: Ik ben verslagen,  
is de nederlaag een feit.

Die tijd is nu gekomen  
en daarom neem ik nu afscheid.



*Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt.  
Als veel je wordt ontnomen.  
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt.  
Leven niet meer leven is.  
Dan komt de tijd dat het einde goed is.*

Omringd door allen die hem lief waren, is zacht en kalm  
van ons heengegaan mijn lieve en zorgzame man, onze lieve en  
altijd positieve vader, schoonvader en trotse opa

## Adrie Saarloos

Middelharnis, 29 juli 1947

Rotterdam, 29 november 2017

Tanny

Corina en Marco, Dominique, Esmee

Aldrin en Evelien, Matz, Yent, Suze

Geluksklaver 42  
3069 DA Rotterdam

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen van Adrie op  
zaterdag 2 december tussen 14.00 en 15.00 uur in uitvaartcentrum  
Van Mourik, Kamerlingh Onnesweg 50 te Rotterdam-Ommoord.

De plechtigheid zal plaatsvinden op maandag 4 december  
om 14.30 uur in de aula van crematorium Hofwijk, Delftweg 230  
te Rotterdam-Overschie.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.

Nadere informatie betreffende deze uitvaart vindt u op:

[www.vanmourikuitvaart.nl/memoria](http://www.vanmourikuitvaart.nl/memoria)

naam: **Adrie** code: **CDJR037**

Tevens kunt u daar een persoonlijke herinnering  
of condoleance plaatsen.